

Nieuwsbrief

Nummer 19 - november 2019

Dit is een uitgave van de Stichting
Rusland Direct.

Willem de Clercqstraat 65

7553 VA Hengelo

Tel. 06 21 53 63 43

E-mail peter@ireneenpeter.nl

Internet www.rusland-direct.nl

*De doelstellingen van de Stichting
Rusland Direct:*

*Weeskinderen in Rusland een kans
bieden op een normale toekomst.
Studie-ondersteuning voor oudere
weeskinderen.*

*Het stimuleren en ondersteunen van
Russische initiatieven voor hulp aan
kansarme sociaal zwakkere gezinnen
met kinderen.*

In memoriam Hans Vronik

Op 6 maart jl. is na een ziekbed onze oud voorzitter en tevens mede-oprichter van de stichting Hans Vronik overleden. Hans was meer dan twintig jaar de drijvende motor achter en grote motivator van Rusland Direct. Hij is meer dan 20 keer afgereisd naar Rusland om de weeshuizen te bezoeken, alle studenten te ontmoeten en natuurlijk ook om de uitvoer van projecten en giften persoonlijk te begeleiden en controleren. Zijn "drive" was ongekend en niemand kon met zoveel passie en emotie over de activiteiten van de stichting vertellen als Hans. De stichting weet zich gesteund door vele en intense

dankbetuigingen die wij mochten ontvangen, waarvan velen uit Rusland.

Hans, bedankt voor alles, wij zullen jou nooit vergeten.



Hans Vronik
1943 | 2019

Bezoek Lyudmila, Lena, Nadia, Nena, Olga en Sveta

Omdat Hans niet meer in staat was een laatste reis naar Rusland te maken werd het idee geopperd om de directie en direct leidinggevenden van het weeshuis in Oepochka, het weeshuis welke de stichting al meer dan 15 jaar ondersteund, uit te nodigen in Nederland. En zo geschiedde het dat van 23 t/m 30 maart Lyudmila, Lena, Nadia, Nena, Olga en Sveta naar Nederland kwamen. Met bezoeken aan Hoorn, Volendam, Giethoorn, de Keukenhof, Amsterdam en Erve Kaamps hebben wij de "dames" een onvergetelijke week bezorgd. Hans had ze nog graag willen ontmoeten maar helaas was hem dat niet meer gegund.



Vlnr: Lena, Olga, Nina, Nadia, Natasja, Lyudmila en Sveta

Tevens hebben de dames een aantal door Hans geschilderde schilderijen uitgezocht voor het weeshuis.



Reis 2019

Na toch weer de nodige visa aanloopproblemen, het gaat nooit eens vanzelf, vertrokken op vrijdag 13 september 2019 Bart en Mascha Zweerink, Peter Bebseler en Irene Escher, Gilla Vronik-Argo naar St. Petersburg. Natasja Zadvornaia, bestuurslid maar tevens ook onze tolk was al een week eerder afgereisd. Een van onze medereizigers stond donderdag, de dag ervoor, al in de startblokken maar dat was toch echt een dag te vroeg. Ondanks dat het vrijdag de 13^{de} was heeft het ons, met uitzondering van een binnenstebuiten aangetrokken truitje, geen problemen opgeleverd.

Aangekomen in St. Petersburg stond Natasja ons al op te wachten voor vertrek naar ons Hotel.

Aangezien het voor de meerderheid van ons de eerste keer naar Rusland of St. Petersburg betrof, bevatte het programma ook de nodige "sight seeing". Zaterdag werd als eerste natuurlijk de Hermitage bezocht, met o.a. de beroemde schilderijen van Leonardo da Vinci, en daarna ook nog de Kathedraal.



Schilderijen Leonardo da Vinci

's Avonds lekker gegeten en moe maar voldaan op tijd naar bed.

Hiep hiep hoera voor Gilla!



Proost Gilla!

Zondagmorgen hadden we iets te vieren, het was Gilla's verjaardag. Natuurlijk hebben wij voor haar gezongen en we hadden ook een cadeautje. Na een goed ontbijt werden

we opgehaald door een medewerker van het weeshuis met hun busje en vertrokken we naar Pskov, toch een reis van ± 5 uur. Hij heeft ons de hele week overal naar toe gebracht. Aangekomen in ons Hotel, hadden wij gelijk een afspraak met de Children Foundation, de instantie die voor ons de studenten selecteert, begeleid en hun prestaties toetst en beoordeeld. Vanwege personeelwisselingen hadden wij elkaar nog niet eerder ontmoet dus het was goed om kennis te maken met Evgenia en Julia. Tevens werden de studenten dag, die vrijdag de 20^{ste} plaatsvindt, de prestaties van de studenten in het programma en de toekomstige samenwerking besproken. Al met al een goede en “vruchtbare” bespreking.

Rotary club Pskov

In verband met de verjaardag van Gilla werden we 's avonds, samen met een aantal Rotarians, uitgenodigd voor een BBQ, thuis bij een lid van Rotary club Pskov. Daar was ook de directeur van de KvK van Pskov bij aanwezig en wij kregen namens hem van de RC voorzitter Uwem Sampson een symbolische houten sleutel van Pskov overhandigd als teken dat wij altijd welkom zijn.



Uwem overhandigt Peter de symbolische sleutel

Ondanks het frisse en ook natte weer, was het een zeer gezellige en geslaagde avond. Het lekkere eten en de open haard droegen hier zeker aan bij.



Maandag was weer een sight seeing dag. Onder begeleiding van een gids, maar ook Lyudmila (directrice weeshuis Oepochka) en Ekaterina (lid RC Pskov) hebben wij de regio Pskov bekeken.



Kerk in Pskov regio

Om zes uur 's avonds hadden wij een gezamenlijke bijeenkomst met de gehele Rotary club van Pskov. Het werd een zeer memorabele avond met echte “fellowship”.



Oepochka

De volgende morgen vertrokken we naar Oepochka alwaar wij door alle weeskinderen letterlijk met gejuich en open armen werden ontvangen. Het was weer een warm en weerzien. Een belangrijk onderdeel van de dag betrof het uitstrooien van de helft van de as van Hans, een van zijn laatste wensen. Omdat het zou gaan regenen was wel enige haast geboden. Lyudmila met al haar medewerkers en de weeskinderen hadden een geweldige en imponerende herdenking van Hans voor Gilla en ons in petto. Er werden mooie woorden gesproken, er werd prachtig gezongen en Gilla kon Hans zijn wens in vervulling laten gaan door de as uit te strooien in de boomgaard alwaar Hans in mei 2018 nog zijn eigen boom had geplant. Gilla kreeg tevens enkele appels van de eerste oogst overhandigd. Het waren ontroerende momenten.



Alle weeskinderen bij een boom in de boomgaard

Daarna was het de beurt aan de kinderen. Er was een leuk, sportief en muzikaal programma, inclusief optredens, gemaakt waar we met zijn allen aan meededen en ook veel plezier mee hadden. De bijeenkomst met de kinderen werd afgesloten met gezamenlijk nuttigen van vers witbrood met "dikke" roomboter en hagelslag uit Nederland, een Nederlandse traditie die Hans heeft ingevoerd omdat hij dat zelf ook zo lekker vond toen hij jong was.



Witbrood met veel roomboter en hagelslag eten

Er wordt een voorstelspelletje gedaan en er wordt weer gezongen. Deze keer laten wij iedereen versteld staan want er wordt ook door ons een liedje gezongen, een Russisch liedje (Wanka Tanka) nog wel, hilariteit alom! Daarna was er nog een formele meeting met Lyudmila om de uitgaven en plannen te bespreken en de aankopen te checken. Na een eenvoudig diner in het weeshuis hebben we met z'n allen nog wat sight seeing in Oepochka gedaan en daarna lekker slapen, Een intensieve en vermoeide dag maar een dag om nooit te vergeten!

Hans Vronik galerij

Zoals voorheen beschreven hadden de dames van het weeshuis een aantal schilderijen van Hans uitgezocht die ze in het weeshuis zouden tentoonstellen en zo en ging er een grote pallet met doos op transport naar Rusland en ontstond er de Hans Vronik Galerij.



Transport 15 schilderijen



Hans Vronik galerij

Fruits for Children

Onder deze projectnaam hebben wij het binnen Rotary voor elkaar gekregen om, mede dankzij het succes van de boomgaard in Porkhov, vier extra boomgaarden aan te leggen bij vier weeshuizen in het OPOCHKA district, waar overal kinderen met een “beperking” verblijven. De boomgaarden gaan de weeshuizen voorzien van eigen fruit, iets wat nu veel te weinig op het menu staat en wat de gezondheid van de kinderen ten goede zal komen.

Met RC Hengelo Driene als grootste sponsor en ondersteuning van de RC's van Steinfurt, Maidenhead Thames en Pskov maar ook het Rotary district 1560 en uiteraard onze stichting was het mogelijk dit project te realiseren. RC Pskov heeft als budgetbewaker voor de inkoop, begeleiding en uitvoering zorggedragen. Aangezien de boomgaard bij Lyudmila al eind 2017 was gerealiseerd, was het woensdag dan zover dat wij, samen met RC Pskov, de boomgaarden van deze overige drie weeshuizen konden bezoeken, inspecteren en “openen”.

Eén in OPOCHKA en twee in Krasnogorodsk. In elk weeshuis werden we, ieder op hun eigen manier, erg feestelijk ontvangen.



Krasnogorodsk Agro special school



Krasnogorodsk special boarding school





Opochna boarding school

Bij alle weeshuizen had de jonge aanplant de winter overleefd en de gaarden, inclusief omheiningen, lagen er mooi bij.

In Opochna werd er aansluitend nog creatief geknutseld met de weeskinderen en werden er mooie dingen gemaakt.



Gilla creatief met papier.

We sluiten de dag af met een diner met de leidinggevenden van het weeshuis zoals wij dat al jaren doen en dat was weer erg gezellig.

Porkhov

De eerste boomgaard met 220 fruitbomen hebben we in 2016 aangelegd in Porkhov bij een weeshuis/internaat voor kinderen met een spraakgebrek (zie Nieuwsbrieven 18 en 21) Na de opening in 2017 waren wij hier nog niet terug geweest dus het werd tijd om nog eens terug te gaan om de boomgaard te inspecteren. Aangezien er alleen zandwegen naar toe leiden en er de nodige regen was gevallen, was de reis er naar toe een hele onderneming. Er kon alleen stapvoets gereden

worden en door de vele gaten in de weg werden we in de bus flink door elkaar geschud maar we zijn er gekomen.



Boomgaard Porkhov

Wij waren van mening dat er wel wat onkruid gewied kon worden maar toch lag de boomgaard er nog steeds goed bij. M.u.v. een paar struiken had het meeste plantgoed de eerste jaren overleefd en daar waren we blij om. Gelukkig kan er ook al redelijk wat fruit geoogst worden.



Appelbomen Porkhov

Daarna dezelfde "beroerde" weg weer terug uiteraard maar het was de moeite waard.

's Avonds nog een keer lekker gegeten met een aantal leden van RC Pskov.

Studentendag

Vrijdag was het dan de dag van de studenten. Omdat er wat spraakverwarring was geweest over de dag, vrijdag of zaterdag, waren er niet zoveel studenten maar dat maakte het niet minder gezellig. We begonnen 's

morgens met koffie en thee met lekkernijen op het kantoor van de Children Foundation en daar ontmoetten wij de eerste studenten al.



Ook Katja, waar Evgenia de werkzaamheden tijdelijk van heeft overgenomen, was even met haar baby aanwezig. Het was leuk haar weer te ontmoeten.

Daarna naar een café om de hoek voor een leuke dag. Vier studenten zijn het afgelopen jaar afgestudeerd en een student heeft helaas haar studie moeten staken. Er werden 6 nieuwe studenten aan het programma toegevoegd die allemaal een award kregen uitgereikt en waarmee het totaal aantal studenten in ons programma op 15 komt.



Uitreiking award

Ook wij kregen een award uitgereikt voor onze jarenlange inspanningen voor de studenten. Zelfs de lokale Russische "TV Oost" was er om opnamen te maken en Peter werd nog

geïnterviewd. Er werd gezamenlijk lekker gegeten en de sfeer was erg goed en er werd openhartig gesproken. Een paar studenten konden al een aardig woordje Engels spreken, wat de communicatie sterk bevorderde. We zijn dat niet gewend want er wordt normaalgesproken geen Engelse les gevolgd. De beste drie studenten kregen een extraatje als dank voor hun inzet en unieke prestatie. We sloten de dag af met een korte wandeling naar een park in de buurt waar we tevens nog wat foto's konden maken.



Met studenten in het park

Vervolgens allemaal in de bus want we vertrekken daarna meteen naar St. Petersburg, toch weer een flinke rit.

Wij ondersteunen een student met € 1.300,- per jaar. We hebben dit jaar totaal 15 studenten in ons programma. Misschien is ondersteuning van een student wat voor u, wij kunnen dat voor u regelen.

Paleis van Catherina de Grote

Aangezien er activiteiten zijn bij het paleis van Peter de Grote, besluiten wij zaterdag het paleis van Catherina de Grote te bezoeken. Ook Lyudmila, Nina, Nadia en Sveta zijn er helemaal vanuit Oepochka voor naar St. Petersburg gekomen om ons deze dag te vergezellen aangezien wij de dag erna weer vertrekken.



Vlnr: Nadia, Gilla, Lyudmila, Sveta, Bart, Nina, Irene, Mascha en Natasja

Ondanks dat het paleis grotendeels was verwoest in de tweede wereld oorlog, is het weer prachtig gerestaureerd met veel pracht en praal.



Paleis Catherina de Grote

Home sweet home!

Aangezien we zondagmiddag om 17:45 uur pas terugvliegen naar Nederland, is er die dag nog gelegenheid om wat te wandelen en winkelen in St. Petersburg. Qua prijsstelling blijkt dat St. Petersburg ook een "gewone" wereldstad is... De vlieg- en aansluitende treinreis terug naar Hengelo verlopen voorspoedig en we komen allen gezond weer thuis.

Samenstelling bestuur

Ongeveer een jaar voor het overlijden van Hans Vronik heeft Peter Bebseler het voorzitterschap van Hans overgenomen. Daarnaast is Bart Zweerink als nieuw lid tot het bestuur toetreden en hij heeft de taak van penningmeester van Peter overgenomen.

De Stichting Rusland Direct.

De stichting Rusland Direct kent geen declaraties van kosten. De noodzakelijke kosten worden gedekt door de persoonlijke bijdragen van de bestuursleden.

Elke cent die u schenkt wordt besteed aan kinderen die het zo hard nodig hebben. Een nieuwe generatie in Rusland - het duurt nog even, maar je moet ergens beginnen.

Onze dank gaat uit naar al die mensen die onze stichting financieel ondersteunen. Onze donateurs geven weeskinderen een ongekende kans op een normaal leven.

Het rekeningnummer van de stichting *Rusland direct* is:

NL93 RABO 03275.73.104

Samenstelling bestuur:

Peter Bebseler	Voorzitter
Huib Kets	Secretaris
Bart Zweerink	Penningmeester
Erik de Koning	Vicevoorzitter
Natasja Zadvornaia	Bestuurslid